

till Tsunamiområden

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tiggde ihop resan

Som inbiten energimassör med cirka 7 000 utförda massager runt om i världen var det ingen tvekan om att jag skulle ta med massagestolen på resan. Med den unika förmåga energimassage har att lösgöra stress, ta bort blockeringar och ge en härlig känsla av välbefinnande så ansåg jag att behovet borde vara enormt stort där. Jag reste ensam. Jag masserade, fick och tiggde ihop pengar för att täcka resekostnaderna. Mina omkostnader skulle inte tas från de insamlade medlen för som många säkert vet är 30 000 kronor inte mycket pengar här i Sverige. Men i Indonesien är det en förmögenhet.

Pengarna gick till skolväxter och material åt barn som blev föräldralösa, till inköp av utrustning till fyra skolor, dricksvatten, mat, köksutrustning, fiskeredskap, byggmaterial, verktyg samt generatorer i byn Payung, Kreung Cut i Banda Aceh som förlorat allt. Hela byn var borta – förutom ett envist hus.

Inte mycket massage

Det blev tyvärr inte så mycket massage som jag hoppats på grund av flera faktorer. Största anledningen var att det tog mycket tid i anspråk att ta reda på var nöden var som störst och vilka behov som var viktigast att tillfredsställa. Magsjuka och diarré var en annan irriterande anledning till att få behandlingar gavs. Magsjukan blev dock lättare att acceptera när jag hörde att nio av tio hjälparbetare hade drabbats. Vädret var också en bidragande orsak. Var det inte för hett – så regnade det. När solen var i moln kom myggen fram. Platsbristen i bilen gjorde att massagestolen ofta inte rymdes med eftersom det viktigaste som vatten, mat och mediciner prioriterades. Trots det

utfördes en del massager och både mottagare och publik var nöjda och fascinerade. I byn Ruyung, där jag hann ge tre massager innan regnet började falla, var det många bybor som tittade nyfiket samtidigt som getter, ankor och kor gick runt mig. Vilken skillnad mot att stå på Avenyn i Göteborg!

På tröskeln till helvetet

Global Balance närvaro och insats i Banda Aceh har betytt mycket för både lokalbor och hjälparbetare. De som fått energimassage har känt en stor lättnad i kropp och sinne och de som fått del av insamlade medel var både lättade och tacksamma. För mig har det betytt otroligt mycket och jag känner en enorm glädje och tacksamhet blandat med sorg och empati för dem som drabbades.

Jag har stått på tröskeln till helvetet – och mötts av leenden, nyfikenhet, glädje och en otrolig gästfrihet. Jag glömmer det aldrig och arbetet med nya insamlingar fortsätter nu när jag kommit hem. Behoven efter tsunamin, efterskalven och de nya jordbävningarna är stora och kommer så att vara i många år. Vi får inte glömma bort det i vår väntan på nya händelser, nya nyheter. Vi måste leva i nuet och ta tag i verkligheten. Nästa gång kan det drabba oss själva och då är det vi som behöver hjälp och stöd. ■

Global Balance Health & Care är en organisation under uppstart med syfte att samla in ekonomiska medel till bistånd för barn och ungdomar i världen samt till katastrofhjälp. Vill du vara med och bidra?

Läs mer på www.globalbalance.se

